

Op zaterdagavond 6 februari 2016 verzorgde het

Lemster Mannenkoor



een

concert

georganiseerd door de plaatselijke

Súd Afrika Groep 2009 Garyp Sumar

ten behoeve van een financiële bijdrage aan de

Stichting Vrienden van

God's Golden Acre Nederland

De opbrengst gaat regelrecht naar Heather Reynolds

en haar weeshuis voor het

Project Skoolbus

Stichting
Vrienden van

*God's
Golden
Acre* Nederland

Deze stichting houdt zich bezig met de zorg voor kinderen die als gevolg van Aids en oorlogsgeweld ouderloos zijn geworden en door hun ouders zijn verlaten. Zij doet dit onder het motto:

"Geef een kind een thuis"

Het concert werd uitgevoerd

in de

Andreas Tsjerke

in

Garyp



Het koor stond deze keer onder leiding van gastdirigent
Jan Hibma



De muzikale begeleiding werd uitgevoerd door organist
Jan Kroeske



Het concert werd geopend met een welkomstwoord
door de heer Sietse de Boer,
de woordvoerder van de Súd Afrika Groep

Er werd begonnen met het gezamenlijk zingen van

Psalm 150 vers 1 en 2

Looft God, looft Hem overal

Het koor startte met:

Domine, salvam fac Reginam

Comp.: A.Giesen



En werd vervolgd door achtereenvolgens:

Boedy Imja Hospodne

Trad. Slavisch-Byzantijns Kerklied

Arr.: Ton de Waal

Bolen mi lezi

Tekst: Macedonisch volkslied over een vrijheidsstrijder tegen de overheersing door het Ottomaanse rijk.

Comp.: Rado Simoniti

Vertaling:

Ziek ligt daar Mile Popordanov

Aan het hoofdeinde zit zijn oude moeder

Droevig treurt zij en fluistert zacht: Blijf bij me, blijf bij me, lief kind!

*Jouw vrienden lopen op straat, lopen op straat
treurige liedjes te zingen.*

Treurige liedjes te zingen.

Zij denken aan jou.

1) God vergeve jou, Mile Popordanov.

Mile Popordanov, hij sterft voor het volk.

2) Mile Popordanov, hij sterft voor het volk

Hij sterft voor het volk, voor Macedonië

"Bolen mi lezi" is tegenwoordig de hymne van de stad Veles (Macedonië)



De solo partij werd vertolkt door 1^e tenor Ieke Rippen

Plovi, plovi (Vaar, vaar)

Dalmatisch volksliedje/ Comp. Rado Simoniti

Een liefdesliedje over een visser uit Dalmatië die uit de haven is vertrokken om te vissen. Dobberend in zijn bootje denkt hij aan zijn geliefde Anko en vraagt zijn bootje hem weer veilig aan land te brengen.

Hij zegt: "Vaar, vaar, want de zee is zo diep, zee wie kent jouw diepte zoals de blauwe ogen van mijn Anko, mijn hart en ziel".



'k Heb gehoord van een stad

Russische Volksmelodie

Arr.: Jan Zwanepol

Hierna volgde een

Orgelsolo

van

Jan Kroeske

Het was een medley van bekende, veelal Friese liederen die dan ook spontaan werden meegezongen door publiek en koor.



Na dit muzikale intermezzo ging het koor verder met:

Te Maaie

Tekst: Douwe Hermans Kiestra

Fryske Folkswize/Biw.: Harm van der Meer

"Jou ús in Dream, o Hear"

Tekst: Eppie Dam

Comp.: Lowell Mason



The Exodus Song

Tekst: Pat Boone

Comp.: Ernest Gold

Arr.: Johan de Meij

Zing van zijn trouw

Tekst: Schotse psalm

Comp.: William Gardner

Ambrosianischer Lobgesang

Comp.: E. Gebhardt

Arr.: E. Ruth



P A U Z E

Na de pauze werden achtereenvolgens gezongen:



Snie op it lân

Trad.: bew.: Wybren Valkema

Tekst: Harm van der Meer

Sjong fleurich en fan herten

Tekst: Paul Gerhardt/ Vert.: Gerben Brouwer

Comp.: Johann Georg Ebeling



Frieden

Tekst: Gotthilf Fischer
Comp.: G.Fischer Arr.: Jan Kroeske

Er is een God die hoort

Tekst: J.Pel
Comp.: G.C.Stebbins
Arr.: Jan de Graaf



Het concert werd besloten met het gezamenlijk zingen van
Psalm 116 vers 1-3-5

De voorzitter van de concertcommissie Sietse de Boer, sloot de avond af met een woord van dank aan dirigent, organist en solist. Een drietal jongedames verrasten daarna dirigent, organist en solist

ieder met een boeket bloemen

Als toegift werd nogmaals het lied

Ambrosianischer Lobgesang

gezongen



We kunnen terugzien op een geslaagd concert in een prima gevulde kerk met een groot aantal bezoekers. In de pauze en na afloop van het concert werd er door de verkoopafdeling flink handel gedaan met de verkoop van CD's en DVD's.



Stichting
Vrienden van

God's Golden Acre

Nederland

Stichting Vrienden van God's Golden Acre Nederland geeft financiële en materiële steun aan de stichting God's Golden Acre in Zuid-Afrika.

De stichting God's Golden Acre in Zuid-Afrika houdt zich bezig met de zorg voor kinderen die als gevolg van AIDS en geweld ouderloos zijn geworden of door hun ouders verlaten zijn. Zij doet dit onder het motto:

*Geef een kind
een thuis.*

Laat het een kind van uw rekening zijn!

High Five - 5 euro voor de kids van God's Golden Acre!

Help de kinderen

en geef ze een

blijvend thuis



Geef ze de vijf

voor een solide basis

De kinderen van God's Golden Acre Zuid-Afrika vragen of u ze een handje kunt helpen. Ze hebben u nodig voor een solide thuisbasis, waar ze kunnen bouwen aan hun toekomst. Reikt u hen de hand? Onder het motto "geef ze de vijf, voor een solide basis" kunt u voor 5 euro per maand donateur worden. Geeft u dit kind 'de vijf'? Strek vandaag nog uw hand uit naar deze kinderen, geef ze de vijf en zeg: *ik help mee!*

**Uw geld wordt
gebruikt voor de
dagelijkse kosten
van God's Golden
Acre Zuid-Afrika.**



Stichting vrienden van God's Golden Acre Nederland.
Meer informatie over dit project kunt u vinden op:
www.vgga.nl of www.godsgoldenacre.nl

Sichting vrienden van

*God's
Golden
Acre* Nederland

