

Slotoptreden seizoen 2022-2023 van het Lemster Mannenkoor op
dinsdagavond 30 mei 2023 in de

Lemster Sjerke



Iets over de plek van optreden:

In een tijdsbestek van ongeveer 2 jaar is de voormalige
Gereformeerde kerk van Lemmer met alle bij ruimtes
omgebouwd tot

Papageno Huis Fryslân.

- Na Laren is het Papageno Huis in Lemmer het 2^e in Nederland. Het is een initiatief van Jaap en Aaltje van Zweden. Eén van de kinderen van de wereldberoemde dirigent heeft autisme. In 1997 richtte Aaltje van Zweden-van Buuren de Stichting Papageno op om jongeren met autisme te helpen. In Lemmer zijn 17 appartementen aanwezig voor jongeren van 18 tot 28 jaar. In het gebouw is dagbesteding voor ca. 60 jongeren in de vorm van muziek en atelier voor creatieve zaken en ook fitness/ sport.. De oorspronkelijke Kerkzaal heeft een Café Papageno, dat overdag is geopend voor bezoekers. De kerkzaal heeft ruimte voor evenementen zoals exposities, lezingen en concerten. Bij de opening op 13 juni jl. was het Frysk Jeugd Orkest aanwezig en daarna was het Lemster Mannenkoor de eerstvolgende die een concert verzorgde in de nieuwe theaterzaal.

- Terug dus op de plek waar het mannenkoor gedurende haar 58 jarig bestaan zoveel concerten verzorgde en haar repetities hield als het Zuyderzee Lyceum niet beschikbaar
 - was tijdens vakanties.



Het geld ligt hier op de vloer



Café Papageno



Preekstoel met een update



Creaties op doek



- Na het openingswoord van voorzitter Frits van der Heide en aansluitend een toelichting van dirigent Feike van Tuinen werden de volgende nummers ten gehore gebracht:



Lobt den Herrn der Welt

<https://youtu.be/Dy6rJnAVnIw>

Spirit of the living God



Rise up o Church of God

Hymnus



Jezus zal heersen waar de zon

Sjong fleurich en fan herte

Just as I am

<https://youtu.be/XsNqAZHIUU>

Joyful Praise

Peace like a River

Ambrosianischer Lobgesang

<https://youtu.be/bnySEPbOgzU>

De haven van rust (solo Rients Agema)



<https://youtu.be/iSfIReZhowk>

Zie ons wachten aan de stromen

Er is een God die hoort (solo Wypke Rusticus)



Hierna was er een hulding van een aantal koorleden wegens
"meerjarig dienstverband" bij het koor
en enkele leden/vrijwilligers
die stoppen met hun werkzaamheden.
Het ging om de volgende personen:

*Huite van Dijk
Sietze Doornspleet*

*25 jaar-zilveren speld +oorkonde
25 jaar -zilveren speld met oorkonde*

Frans Kuipers

25 jaar-zilveren speld met oorkonde

Gosse van den Berg

12½ jaar met oorkonde

Willem Kuipers

12½ jaar met oorkonde

Jan van der Werf

12½ jaar met oorkonde

Frits van der Heide

12½ jaar met oorkonde

Jan Ligtenbarg

12½ jaar met oorkonde

(JL krijgt wegens vakantie de oorkonde later)





De dames van de jubilarissen werden verblijd met een prachtig boeket.

Ook was er een boeket voor enkele vrijwilligers:

Cees en Geartsje Mollema

Zij stoppen per 1-6-2023 met de verkoop van CD/DVD geluidsdragers. Cees beëindigt zijn lidmaatschap bij het LMK en daarmee tevens zijn w.z.h. als beheerder van Facebook LMK, medebeheerder website LMK en reserve koorfotografie.



Sytze Blaauw

Hij stopt als koorfotograaf en als schrijver van de concertverslagen op de website.



(foto Henny Blaauw-Koers)

Na de pauze werd het concert vervolgd met de volgende nummers:



The Day you sang this Song

Papageno's Glockenspiel

(Toelichting: Papageno was de vogelvanger (maar ook een rokkenjager) in de opera "Die Zauberflöte" van W.A.Mozart.

Het nummer werd ooit gezongen op het jubileumconcert van het LMK toen dat 40 jaar bestond.

Daarom zeer wel passend om het nu te zingen in relatie met Papageno Hûs Fryslân)



Slavenkoor

<https://youtu.be/3WiK0uxobUU>

Myn Berber
See, see, do wide see
Whispering Hope

<https://youtu.be/n92WviorS-Y>

It Heitelân

Tussendoor verzorgde onze eminente toetsenist Dirk Norbruis nog een mooie potpourri van bekende, populaire meezingers met als sluitstuk het Frysk Folksliet dat door het aanwezige publiek uit volle borst werd meegezongen.



De Freonskip hâldt ús fêst

Bij het slotlied werden "gastzangers" uit de zaal gevraagd om mee te komen zingen met het koor.



(Foto via Hilda Boesjes)

Al met al kunnen we terugzien op een geslaagd zangseizoen 2022-2023 en een volle Lemster Sjerke als besluit

Nog wat plaatjes:





(foto Hilda Boesjes-Beljon)







Oant sjen!!!