

Friese trots zingt in Scheveningen in de "Bethelkerk".

Op zaterdag 13 april 2024 vertrok het Lemster Mannenkoor met 2 bussen richting Scheveningen voor het verzorgen van een gezamenlijk



Voorjaarsconcert

met het

Christelijk Mannenkoor Scheveningen.

In Noordwijkerhout stopten de bussen voor de koffie waarna de reis werd voortgezet. Na het inzingen werden koorleden en partners voorzien van broodjes en drankjes. Al snel was het voor de Lemster koorleden tijd om hun "Frysk Kostúm" aan te trekken teneinde gereed te zijn voor het optreden.

Om 19:30 uur verrichtte de voorzitter van CMS, de heer Jaap Tuit, de opening door iedereen hartelijk welkom te heten.



Het eerste optreden was voor het Chr Mannenkoor Scheveningen, onder leiding van dirigent en organist **Matthijs Breukhoven.**



Ten gehore werden gebracht de liederen :

"Geloofd zij onze God "

"Als de oceaan haar krachten toont "



"Das Morgenrot"

en tenslotte

"Battle Hymn of the Republic".



Hierna was het de beurt aan het Lemster Mannenkoor, onder leiding van

dirigent **Feike van Tuinen** en muzikaal begeleider **Dirk Norbruis**.

Gezongen werden de liederen

"Die Himmel rühmen",

"Jezus zal heersen waar de zon"



"Nim myn libben"
"Rise up, o Church of God "
"Peace like a River"
en tot slot:
"March on /Walk in the Light".



Na dit eerste blok was het tijd voor een

muzikaal intermezzo.

Uitgevoerd door

organist **Danny Spaan** en trompettist **Thomas Heijkoop.**



Voor het tweede blok stond het Chr Mannenkoor Scheveningen inmiddels weer gereed.

Gekozen was voor de liederen

"Rivers of Babylon"

"Jacobs Ladder"



"U tilt mij op"
"Can you feel the Love tonight"
"Roll Jordan roll"

Hierna bracht het Lemster Mannenkoor Non-Stop een aantal

Evergreens

ten gehore:



See do wide see
The Day you sang this Song
The Elephant Song
Love me tender
Muss i denn
Slavenkoor
Jou ús in dream

Ter afsluiting zongen de koren gezamenlijk het lied
"Ambrosianischer Lobgesang".



Als dank voor hun medewerking werden er bloemen uitgedeeld aan de dirigenten van beide koren, de muzikaal begeleider van het Lemster Mannenkoor en de organist en trompettist van "Scheveningen".



In zijn slotwoord bedankte de heer Tuit iedereen voor zijn of haar komst en wenste hij iedereen wel thuis.



