

Op zaterdagavond 20 december 2014 heeft het

Lemster Mannenkoor



een

KERSTCONCERT

gegeven in de RK Heilige Geest Kerk van

HEERENVEEN



Parochiekerk van de Heilige Geest
Heerenveen

Het koor stond onder leiding van dirigent

Harm van der Meer



De muzikale begeleiding werd verzorgd door organist/pianist

Jan Kroeske



Aan het concert werd vocale medewerking verleend door
tenor **Ieke Rippen**



Het koor begon met:

- ***Gloria Intrada***

Henk IJzerman

Arr.: Jaap J. Hunze

Aansluitend werd de avond geopend met een welkomstwoord van koorvoorzitter
Lammert Wassenaar

Hierna vervolgden koor en publiek in samenzang met:

- ***Komt allen tezamen***

tekst C.B.Burger

(Adeste fideles)

Hierna vervolgde het koor met:

- ***Stille Nacht***

Arr.: J. Pranger

Tekst: Gerben Brouwer

- ***The first Nowell***

Eng. Traditional

Arr.: Rob van Dijk

- ***Holy Night***

Robert G. Lau

Solist: Ieke Rippen

Arr.: Harm d/d Meer

- **Weinachtsglocken**

comp.:Hermann Sonnet

Tekst: Franz Mäding

Als intermezzo volgde een prachtige orgel improvisatie

met bekende kerstmelodieën door

Jan Kroeske

Het koor vervolgde met:

- **Snie op it lân**

Trad.: bew.:Wybren Valkema

Tekst: Harm van der Meer

- **Sjong Kristenfolk**

Tekst: Nikolaus Herman/C.B. Burger

Arr.: Rein Ferwerda

- **Cantique de Noël**

Solist: Ieke Rippen

Adolphe Adam

Arr.: Martin Koekelkoren



- **Gloria in Excelsis Deo**

Oud-Franse melodie

Bew.:F.Pijlman

Tekst: Fedde Schurer

Intermezzo met een orgel improvisatie van bekende kerstliederen door Jan Kroeske

Het koor vervolgde met:

- ***Vol van pracht***

Arr.: Klaas Jan Mulder

- ***Gloria***

Muziek van Jan Zwanepol

- ***'t Was nacht in Bethl'hems dreven*** Arr.: Klaas Jan Mulder

Het koor werd na afloop van het concert met een luid applaus beloond voor haar optreden waarna de avond door de voorzitter met een woord van dank werd afgesloten.



Als toegift werd nogmaals ten gehore gebracht:

Weinachtsglocken

Tot besluit van het concert werd in samenzang

het ***"Ere zij God"*** gezongen.

We kunnen terugzien op een geslaagd concert in een nagenoeg uitverkochte kerk.

